

# Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΟΥΤΤΑΠΑΡΤΙ ΘΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ

*ΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΣΑΪ ΚΑΙ Ο ΣΑΪ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΕΣΑΣ*

## *Ενσαρκώσεις της Αγάπης!*

**Ο** Αβατάρ είναι η ενσάρκωση Πνευματικής Δύναμης, Δύναμης Δράσης και της Ατμικής Δύναμης. Η «κάθοδος» του δε σημαίνει ότι η δύναμή Του ελαττώνεται, επειδή κατεβαίνει σε χαμηλότερο επίπεδο. Αυτή η «κάθοδος» δε μειώνει την Θεϊκή Του Δόξα, με κανέναν τρόπο. Ο Θεός ενσαρκώνεται και παίρνει ανθρώπινες ιδιότητες, με σκοπό να ελευθερώσει τον άνθρωπο από κάθε περιοριστική ιδιότητα. Το μωρό δεν μπορεί να σηκωθεί μόνο του, γι' αυτό η μητέρα σκύβει και το παίρνει στην αγκαλιά της. Όταν το μωρό κλαίει, η μητέρα σκύβει και το σηκώνει. Το ότι σκύβει δε σημαίνει ότι η θέση της μειώνεται. Παρομοίως, επειδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να σηκωθεί μόνος του, η Μητέρα Σαΐ σκύβει για να τον σηκώσει και να του χαρίζει ευδαιμονία. Ένα αεροπλάνο δεν κινείται στο έδαφος με διαφορετικό τρόπο από τα άλλα οχήματα. Ωστόσο, το αεροπλάνο κατεβαίνει σε ορισμένα μέρη για να πάρει ανθρώπους που έχουν βγάλει εισιτήριο και δικαιούνται να ταξιδέψουν με αυτό. Ο Θεός είναι υπεράνω μορφής και ιδιοτήτων, αλλά αναλαμβάνει μια μορφή και γίνεται προσιτός σε ανθρώπους που το αξίζουν, με σκοπό να τους ελευθερώσει και τους χαρίσει Ευδαιμονία.

## **Η Ευδαιμονία σας είναι τα Γενέθλιά Μου**

Η ημέρα που θα εδραιωθείτε σε αυτή την Ευδαιμονία, είναι η ημέρα των πραγματικών μου Γενεθλίων. Πρέπει να σας μιλήσω και για ένα άλλο γεγονός. Τα Γενέθλια του Σουάμι γιορτάζονται στο Πουτταπάρτι, επειδή έρχονται εδώ πολλές χιλιάδες ανθρώπων από μακρινά μέρη, αφήφώντας τα έξοδα και τις μεγάλες δυσκολίες που υφίστανται κατά την διάρκεια του ταξιδιού. Μην θεωρείτε όμως ότι, επειδή είναι τα Γενέθλια του Σουάμι, πρέπει να έρθετε εδώ. Δεν έχω καμιά επιθυμία να γιορτάζονται Γενέθλιά μου. Τέτοιες ασήμαντες σκέψεις ποτέ δεν μπορεί να εισέλθουν στο νου μου. Η μόνη μου επιθυμία είναι να μοιραστώ μαζί σας την Ευδαιμονία μου και να σας ενθαρρύνω να κάνετε μια ζωή γεμάτη Ευδαιμονία. Γενέθλιά μου είναι όταν αποκτήσετε αυτή την Ευδαιμονία. Η Αποστολή μου είναι να γίνει όλος ο κόσμος ευτυχισμένος «Σαμάστα Λόκα Σούκινο Μπαβάντου». Συνειδητοποιείστε την ενότητα της ανθρωπότητας. Συμβάλλετε στην

χαρά και την ευημερία του καθενός πάνω στη γη προσφέροντας σε όλους την αγάπη και την υπηρεσία σας. Κατακλύστε την καρδιά σας με αυτή την αγνή επιθυμία, και τότε θα γίνει αληθινά ένας Ναός του Σάι. Από εκείνη την στιγμή θα βρίσκομαι πάντα εκεί όπου βρίσκεστε.

### **Από τα Θαύματα στην Αυτοπραγμάτωση**

Πολλοί δεν κατανοούν το σκοπό για τον οποίο κάνω πράξεις που προκαλούν κατάπληξη και θαυμασμό. Αυτές μπορούν να ονομάζονται πράξεις θαυμασμού, που οδηγούν σε πράξεις εξαγνισμού, οι οποίες – με την σειρά τους – παροτρύνουν κάποιον στο να βοηθάει άλλους, με τελικό αποτέλεσμα την Αυτοπραγμάτωση. Τα θαύματα δεν μπορούν να εξηγηθούν και μαγεύουν τον νου. Αυτή η δύναμη που γοητεύει κι ελκύει είναι έμφυτη σε όλες τις Θεϊκές Ενσαρκώσεις. Το όνομα Ράμα σημαίνει κυριολεκτικά, «Εκείνος που δίνει χαρά και προκαλεί αγαλλίαση». Το όνομα Κρίσνα σημαίνει επίσης, «Εκείνος που γοητεύει κι ελκύει προς τον Εαυτό του». Αυτή η έλξη είναι χαρακτηριστικό της Θεότητας. Ο Θεός πρέπει να αποκαλυφθεί με αυτές τις εκδηλώσεις, κατάλληλα προσαρμοσμένες κάθε φορά στο χρόνο, τον τόπο και το πολιτισμικό περιβάλλον.

Για ποιο λόγο προκαλεί την έλξη ο Θεός με τα θαύματά Του (*Τσαματκάρα*); Μήπως είναι για να παραπλανήσει ή να εξαπατήσει; Ασφαλώς όχι! Το κάνει για να σας μεταμορφώσει, να σας αναπλάσει και να σας ανορθώσει ηθικά και πνευματικά. Πρόκειται για μια διαδικασία που ονομάζεται *Σαμσκάρα*. Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της αναμορφωτικής δράσης; Είναι για να καταστήσει τον άνθρωπο ικανό για εκτέλεση υπηρεσίας στην κοινωνία, να εξαλείψει το εγώ του και να ενσταλάξει μέσα του την βεβαιότητα της «εν Θεώ» ενότητας όλων των όντων. Ένας άνθρωπος που έχει εξαγνιστεί με την διαδικασία του *Σαμσκάρα*, γίνεται ταπεινός υπηρέτης εκείνων που έχουν ανάγκη. Αυτό το στάδιο ονομάζεται *Παρόπακάρα*. Μια τέτοια υπηρεσία, που γίνεται με ευλάβεια και ανιδιοτέλεια, προετοιμάζει τον άνθρωπο για να συνειδητοποιήσει τελικά το Ένα, που διαποτίζει τα πάντα. Το τελευταίο στάδιο είναι το *Σάκσατκάρα*, δηλαδή θεϊκή πραγμάτωση.

### **Πραγματώστε τον Θεό μέσω της Αγάπης**

Ο Θεός μπορεί να γίνει αντιληπτός μόνο μέσω πίστης και πνευματικής άσκησης, που είναι εμποτισμένες με αγάπη. Η λογική είναι πολύ ασθενές όργανο για να εκτιμήσει αυτή την αγάπη. Το να απαρνηθεί η λογική τον Θεό, δε σημαίνει ότι μπορεί να Τον καταργήσει. Η λογική δεν μπορεί να Τον αποκαλύψει. Χωρίς την Χάρη του Κυρίου, όλα τα άλλα αποκτήματα είναι χωρίς αξία. Μόνο η αγάπη μπορεί να ενώσει

τον άνθρωπο με τον Θεό, διότι Αγάπη είναι η ίδια η Υπόσταση του Θεού. Εκείνος που είναι η ίδια η Ενσάρκωση της Αγάπης, μπορεί να γίνει αντιληπτός μόνο μέσω αγάπης, και με κανένα άλλο τρόπο. Όλοι άνθρωποι είναι προικισμένα με αγάπη. Μέσω αυτής της αγάπης, ο άνθρωπος μπορεί να βιώσει την Αγάπη του Θεού, να κατακλυσθεί από αγάπη και να ζήσει μια ζωή γεμάτη αγάπη. Η αγάπη δεν είναι μια σοδειά, που μπορεί να αναπτυχθεί σ' ένα κομμάτι γης, ούτε εμπορικό αγαθό που μπορείτε να το αγοράσετε σε κάποιο κατάστημα. Είτε κάποιος είναι μονάρχης είτε κοινός θνητός, πλούσιος ή φτωχός, η αγάπη μπορεί να ανθίσει μέσα του μόνο, όταν εγκαταλείψει τον εγωισμό και την υπερωψία και είναι έτοιμος να κάνει θυσίες στη ζωή του.

Ο Θεός είναι μέσα σε όλα τα πλάσματα. Το καθετί σε αυτό τον κόσμο είναι μια μορφή του Θεού. Η Θεϊκή Δύναμη που διέπει τα πάντα είναι εκείνη που δίνει ζωή στο καθετί, όλο τον καιρό. Κάθε άνθρωπος είναι και μία ενσάρκωση του Θεού. Όταν κατανοήσετε αυτή την υψηλή αλήθεια και αποκτήσετε αυτή την βέβαιη πίστη, δε θα είναι δυνατόν να ακολουθήσετε λανθασμένο δρόμοι. Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να αναγνωρίσει την Θεότητα που ενοικεί μέσα σε όλους. Αυτή η προσπάθεια πρέπει να γίνει από τον καθένα. Γι' αυτόν, ακριβώς, τον σκοπό του έχει παραχωρηθεί η ανθρώπινη γέννηση.

## **Εσείς κι Εγώ είμαστε Ένα**

Υπάρχουν πολλοί, οι οποίοι δεν έχουν κατανοήσει την φύση του Σάι και αναρωτιούνται: Ποιος είναι ο Σάι; Γιατί δρα με αυτόν ή μ' εκείνον τον τρόπο; Αυτά τα ερωτήματα υποβάλλονται. Σας λέγω ότι δεν είμαι *Σαννυάσι*, δηλαδή απαρνητής ή μοναχός. Δεν είμαι *Γιόγκι*, δηλαδή πνευματικός ασκητής. Δεν είμαι *Μπόγκι*, δηλαδή άνθρωπος της εγκόσμιας απόλαυσης. Δεν είμαι ούτε *Τυάγκι*, δηλαδή που υποβάλλεται σε θυσίες. Εγώ είμαι Εγώ. Αυτό το μεγάλο Εγώ» είναι το πρωταρχικό όνομα του Άτμα, του θεϊκού Εαυτού. Ο *σαννυάσι*, ο *γιόγκι*, ο *μπόγκι* ή ο *τυάγκι*, όλοι δεσμεύονται από εξωτερικούς περιορισμούς. Εγώ, όμως, δεν υπόκειμαι σε κανέναν περιορισμό. Είμαι η απέραντη Ευδαιμονία. Το αληθινό όνομά μου είναι απλώς «Εγώ». Το «Εγώ» δεν είναι ένα όνομα που δίνεται μετά την γέννηση κάποιου. Για να μπορέσετε να με κατανοήσετε, πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι αυτό το «Εγώ» υπάρχει μέσα στον καθένα. Η λέξη «Εγώ» χρησιμοποιείται από όλους σε κάθε ευκαιρία γραπτού ή προφορικού λόγου, είτε πρόκειται για εκατομμυριούχο είτε για επαίτη. Αυτό το «Εγώ» είναι το ίδιο το *Μπράμα*, δηλαδή ο Θεός. Όταν σας ρωτούν για το όνομά σας,

πρέπει να είστε σε θέση να απαντήσετε, «Αχάμ Μπραμάσμι», δηλαδή «Εγώ είμαι το Μπράμα».

### *Ενσαρκώσεις της Αγάπης!*

Υπάρχει μόνο ένα πράγμα, το οποίο θα ήθελα να Μου να προσφέρετε σήμερα. Αυτό είναι η προσευχή σας για την ευτυχία και την ευημερία όλων των ανθρώπων: «Σαμάστα Λόκα Σούκινο Μπαβάντου». Μόνο όταν το κάνετε αυτό, θα υπάρξει αληθινή ενότητα. Μην εύχεστε για ειρήνη κι ευημερία μόνο για την χώρα σας. Να προσεύχεστε για την ευημερία όλων των χωρών. Όλοι είναι αδέρφια μας, είτε βρίσκονται στην Ινδία είτε στο Πακιστάν, είτε στην Αμερική, είτε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, μπορώ να προσελκύσω ανθρώπους από τόσες πολλές χώρες, λόγω της αγάπης Μου, η οποία αγκαλιάζει τους πάντες και τα πάντα.

Τρεις είναι οι βασικές αρχές που πρέπει να τηρείτε, αν θέλετε να βιώσετε τον Θεό μέσα σας και να γίνετε Ένα με τον Σουάμι. Είναι τα τρία «Ρ»: Purity (Αγνότητα), Patience (Υπομονή) και Perseverance (Εμμονή). Οποιοσδήποτε διαθέτει αυτές τις τρεις αρετές δεν έχει τίποτε να φοβηθεί. Οπουδήποτε και αν βρίσκεται, θα έχει την προστασία του Σάι, του Κυρίου του Πουτταπάρτι.

*Ο Κύριος του Πουτταπάρτι θα σας προστατεύει πάντοτε. Είναι η ενσάρκωση της Συμπόνιας. Θα σας πιάσει από το χέρι και θα σας βοηθήσει να διασχίσετε τον ωκεανό της ζωής. Ποτέ δε θα σας εγκαταλείψει, θα είναι πάντα κοντά σας.*

*(Ποίημα στα Τέλουγκου)*

### *Ενσαρκώσεις της Αγάπης!*

Αληθινά, είστε πολύ τυχεροί, που μπορείτε να απολαμβάνετε την Θεϊκή εγγύτητα του Σάι. Αυτό είναι αποτέλεσμα των πράξεών σας σε πολλές προηγούμενες γεννήσεις. Είναι πολύ μεγάλη ευλογία που έχετε την ευτυχία να βαδίζετε να μιλάτε, να τραγουδάτε και να ζείτε με τον Σάι. Είστε με τον Σάι και ο Σάι είναι μ' εσάς. Να θυμάστε πάντα πως, Εσείς κι Εγώ είμαστε Ένα. Συνεπώς, αναπτύξτε ακλόνητη πίστη στον Θεό.

**- Αποσπάσματα από Ομιλίες Γενεθλίων του Μπαγκαβάν**